



# Kirke&Sogn

*Brorstrup-Ravnkilde Pastorat*

## BRORSTRUP-RAVNKILDE PASTORAT:

### Menighedsrådets officielle mail:

8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig postkasse, dersom man vil sende personfølsomme oplysninger til rådet: 8279fortrolig@sogn.dk

### MENIGHEDSRÅD:

#### Se konstitueringen på hjemmesiden:

[www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk](http://www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk)

### Graver ved begge kirker:

Søren Chr. Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80  
soerenbentzen@msn.com

### Organist, begge kirker:

Karl Alfred Petersen

Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

### Kirkesanger Brorstrup:

Jens Erik Jensen

Haverslevvej 66, Årestrup  
tlf. 98 37 50 11

### Kirkesanger, Ravnkilde:

Camilla Hyttel

Hobrovej 81, Tjele  
tlf. 4073 3876

### Sognepræst:

Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55  
e-mail: hly@km.dk

*Efter 1. juli:*

Konstitueret sognepræst

Marianne Nielsen

tlf. 6142 7628

e-mail: mn@km.dk

## SIDEN SIDST

### BRORSTRUP SOGN:

#### DØBT

Rosa Pasiack Brøste, Kgs. Tisted,  
døbt 20. februar i Brorstrup kirke

Alfred Tanderup Michelsen, Mejlbj,  
døbt 17. april i Brorstrup kirke

#### VIET

Ingen vielser i denne periode

#### KIRKELIG VELSIGNELSE

Christina Kjærsgaard Sommer  
og Jacob Leander Kjærsgaard  
Sommer, Nørager, modtog  
kirkelig velsignelse 26. marts  
2022 i Brorstrup kirke

#### BEGRAVET

Niels Hansen, Haverslev, bisat den  
14. marts 2022 fra Brorstrup kirke

Kristen Anton Kristensen, Sten-  
sager, bisat den 9. april 2022 fra  
Brorstrup kirke

### RAVNKILDE SOGN:

#### DØBT

Aksel Sparsø Bach, Ladelund,  
døbt 20. februar 2022  
i Ravnkilde kirke

Malthe Danzi Baisgaard,  
Ravnkilde, døbt 6. marts 2022  
i Ravnkilde kirke

Freja Lind Jensen, Ravnkilde,  
døbt 9. april 2022 i Ravnkilde  
kirke

#### VIET

Ingen vielser i denne periode.

#### BEGRAVET

Gunnar Christiansen, Kjemtrup  
bisat 12. marts 2022 fra Brorstrup  
kirke

Ejvind Frederiksen, Ravnkilde  
bisat 19. marts 2022 fra Ravnkilde  
kirke

### KONFIRMATIONER I 2023

Det er fastlagt, at der holdes konfirmation i 2023 på disse dage:

**Den 30. april kl. 10 i Brorstrup kirke**

**Den 7. maj kl. 10 i Ravnkilde kirke**

Dog et det på nuværende tidspunkt uvist, hvem der skal forestå konfirmationerne, ligesom det endnu er uvist, hvor og hvordan konfirmationsforberedelsen vil finde sted. Så snart disse spørgsmål er afklaret, vil det naturligvis blive meldt ud.

# HJERTELOG TILLYKKE



Rosa Paslack Brøste, Kgs. Tisted



Alfred Tanderup Michelsen



Aksel Sparsø Bach



Malthe Danzi Balsgaard, Ravnkilde



Freja Lind Jensen, Ravnkilde



Christina Kjærsgaard Sommer og Jacob Leander Kjærsgaard Sommer, Nørager

# AFSKEDSGUDSTJENESTERNE

Som lovet i sidste kirkeblad kommer her planen for afskedsgudstjenesterne:

## BRORSTRUP KIRKE DEN 19. JUNI KL. 10.00

Efter gudstjenesten er alle velkomne i Mejlby Borger- og Kulturhus, hvor spejderne vil stå for grillmad, ligesom der vil være andet godt til ganen på rette tidspunkt.

På et passende tidspunkt vil der være optræden af "Halfdanskerne", som nogen måske husker fra sommermødet i 2021.

## RAVNKILDE KIRKE DEN 26. JUNI KL. 10.00

Efter denne gudstjeneste er alle velkomne i teltet i præstegårdshaven, hvor spejderne ligeledes vil sørge for grillmad, og der vil blive serveret andet godt til ganen.

Også her vil der være musik og sang, nemlig af "Syssekoret" under ledelse af kirkesanger Camilla Hyttel (koret gæstede os første gang ved sommermødet i 2019)



Det er menighedsrådets håb, at mange vil deltage det ene eller det andet sted.

*Velkommen til alle*





## STØTTE TIL UKRAINE

Allerede få dage efter den russiske invasion af Ukraine, blev herboende ukrainere indbudt til gudstjeneste i Brorstrup kirke den 27. februar. I en næsten fyldt kirke fik følelserne frit løb, både hos danskere og ukrainere.



Det var en af de mest bevægende gudstjenester, jeg har holdt nogensinde. Især under lystændingen var det svært at skjule ens bevægelse.

Søndagen efter den 6. marts var de rare konfirmander med på min ide om at holde en freds- og lysgudstjeneste i Ravnkilde kirke. Vi brugte undervisningen den 2. marts på at få skrevet bønner og tanker ned. Det gav anledning til mange spørgsmål og overvejelser. Kl. 16 holdt vi så gudstjenesten, og det var stærkt at se og høre de kommende konfirmander læse deres tanker op.



Efter oplæsningen tændtes der lys på kanten af døbefonten. Da alle lys var tændt sang Camilla Alberte Windings Lyse nætter. Aldrig har det givet så god mening af høre denne håbssang.

Den 27. fik vi besøg af de velkendte Villads og Valdemar sammen med den dygtige sanger Taya Lukashova. De spillede og sang gratis til fordel for en indsamling til de lidende i Ukraine. Det blev en smuk koncert, hvis højdepunkt var, da vi rejste os, mens Taya sang den ukrainske nationalsang. Jeg stod ved siden af nogle ukrainere: At høre dem synge med var et stort øjeblik!

Vi fik samlet godt 14.000 kr. ind denne eftermiddag. Pengene gik til organisationen Bevar Ukraine!



## VIKAR FRA 1. JULI

Pastor Marianne Nielsen, Viborg, forventes konstitueret som sognepræst her i sognene fra 1. juli og indtil der er fundet en fast sognepræst, sandsynligvis i løbet af efteråret.

### OM SIG SELV SKRIVER MARIANNE NIELSEN:

*Under vakancen i Brorstrup og Ravnkilde sogne har jeg fået fornøjelsen af at vikariere hos jer og det glæder jeg mig til.*

*Det sidste lille års tid har jeg været præstevikar i Viborg stift, det meste af tiden som diakonipræst og ellers som sognepræst. Før den tid var jeg i 10 år sognepræst i et landsogn i Haderslev stift, hvor jeg udover det almindelige præstearbejde underviste konfirmander fra specialklasser.*



*Desuden har jeg arbejdet som sygeplejerske i 21 år før og imens, jeg læste teologi, og jeg har været udsendt med Danmission til Tanzania og Madagaskar.*

*Jeg ser frem til at møde jer, hvor I end er i jeres liv.*

Marianne Niensens mail er [mn@km.dk](mailto:mn@km.dk) og tlf. nr. 61427628 (se evt. hjemmesiden)

*Tag vel imod Marianne Nielsen, skal min opfordring være.*

# TANKER VED MIN AFSKED MED BRORSTRUP OG RAVNKILDE SOGNE

Af Holger Lyngberg

I de seneste måneder har jeg fået mange spørgsmål om min fratræden. Et er gået igen nogle gange.

*Glæder du dig ikke til at på pension?*

Det tygger jeg altid lidt på, og jeg er kommet frem til: Nej, det glæder jeg mig bestemt ikke til, ikke på nogen som helst måde.

Skulle jeg glæde mig til ikke mere at døbe jeres små børn i en af de skønne kirker? Disse dåbshandlinger og ofte de dejlige samtaler med jer forældre forud for dåben. Det har været nogle af de største øjeblikke i min tid som præst for og hos jer.

Eller glæde mig til ikke mere at se børnene bære lys ind 1. søndag i advent, eller høre dem synge deres glade morgensang i Ravnkilde kirke.

Eller glæde mig til ikke mere at undervise de kommende konfirmander og lede dem henimod deres første rigtig store dage i livet. Mærke deres sitrende nervøsitet ude i våbenhusene lige, inden orglet sætter i og døren går op, frem mod de mange glade blikke fra forældre og bedsteforældre, nogle endda med fugtige øjenkroge. For slet ikke at tale om deres søde blikke oppe ved altersranken efterfulgt til sidst af den dejlige løssluppenhed, når hele ceremonien er omme, og alle lykønskningerne strømmer dem i møde og en dejlig festdag venter.

Skulle jeg glæde mig til ikke længere at stå for de store eller små bryllupper, hvor glæden og kærligheden er så håndgribeligt nær, at man næsten kan favne den og mærke den. I mine første mange år var det kun mødrene og brudene, der fældede en lille tåre, men de senere år er det oftere og oftere brudgommene, der må finde lommetørklædet frem af bukselommen for at få de værste tårer tørret væk.

Det er betagende hver gang at høre døren gå op og forventningsfuldt spejle ned for at se, hvordan ser bruden ud i dag?

Eller skulle jeg glæde mig til ikke længere at bidrage til jeres afsked med de kærester mennesker i jeres liv. Denne opgave har altid været en opgave, jeg har taget fat på med stor varsomhed, for intet må gå galt, så vidt vi kan undgå det. Det er en gang og aldrig mere. Vist har der været begravelser eller bisættelser, som har tæret meget på kræfterne, og jeg tænker tilbage på dem med stor smerte i sindet. Men når jeg var på nippet til at synes, at det var hårdt for mig, så har jeg hver gang skubbet den forfængelige tanke til side og mindet mig selv om: Din smerte er for intet at regne mod den smerte, som I på bænkene sad med, og som I skulle med videre resten af jeres liv. Jeres smerte kom altid i første række.



Eller skulle jeg glæde mig til ikke længere at arrangere og planlægge møder i præstegården med tilhørende kaffebord, forløbet af sommerfesten i præstegårdshaven: Hvem skal vi få til at komme og løfte os lidt op over den grå hverdag for et par timer.

Heller ikke kan jeg glæde mig til ikke længere at skulle holde gudstjeneste i de dejligste to kirker her hos jer, til sammen med graveren, kirkesangeren og organisten at skabe de bedste betingelser for, at vi kan holde en god og smuk gudstjeneste. Især juleaften, når kirken fyldes af jeres sang: Det kimer nu til julefest. Og så vende mig om mod jer og læse juleevangeliet: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus...



Skulle jeg måske glæde mig til at flytte fra den bolig og have, som har været min base i 40 år, de sidste 25 sammen med Søren?

*Er der så ikke noget, som du glæder dig til at blive fri for?*

Til det kan jeg svare med ærlighed, at det er der faktisk ikke. Selvfølgelig har ikke alle dage været lige lyse og lige lette at komme igennem, men når jeg ser tilbage, ville jeg ikke have været de 40 år her hos jer foruden på nogen måde.

Med mig fra sognene tager den glæde, som jeg fandt i alt det jeg har skrevet ovenfor, og som jeg nu kun kan se tilbage på som minder fra en svunden tid.

Ret hurtigt fik vi gang i det vi kaldte Kirkens Børneklub med dygtig hjælp fra mange frivillige, så præstegården hver anden lørdag gennem mange år blev fyldt med glade børnestemmer og – sang. Hvor var det dog festligt, når ungerne "indtog" præstegården med liv og munterhed. Det sker jævnligt, at jeg støder på nogle, som var børn dengang og som omtaler disse formiddage med stor glæde i øjnene.

I erindringen står også de mange møder for sognenes ældre seks eftermiddage om året. At dække bord, lave kaffe, sørge for brød til kaffen og finde på et eller andet, som jeg kunne læse og fortælle om. Det var festdage.

Senere afløstes disse eftermiddage af "skumrings-timerne" fra 2015-2022. Også disse eftermiddage fyldte os begge to med glæde og taknemmelighed.

I vores gæstebøger står mange navne prentet til minde om de dage. Når jeg løber de navne igennem, kommer vemodet, for mange af dem er her ikke mere, og selv om det jo er naturens gang, så var de dog gæster i præstegården med hvad, det betød for os.

Når morgenerne i august-september begyndte at blive lidt køligere og der sad spindelvæv med dug i buskene, så vidste jeg, at nu kom de snart, de store børn, som skulle til "at gå til præst". Spændende var det hver gang at lære dem at kende og finde ud af, hvad der gemte sig bag deres ydre, for bag det jeg så, gemte der sig jo et menneske af kød og blod. Og så følte vi os ind på hinanden gennem de mørke efterårs- og vintermåneder indtil lyset kom tilbage



og der bredte sig en smuk uro og utålmodighed hos dem, for nu skulle det snart ske, det de ventede så længselsfuldt imod.

Med i min "mindebagage" fra sognene her er også det tillidsfulde samarbejde med Ravnkilde Skole og Haverslev Skole, med børnehaven, da den kom til, dagplejemødrene ved de festlige "julefrokoster", HAME-spejderne, som hjalp med at løfte især høstgudstjenesterne i Brorstrup op på en helt særligt plan. Jeg må heller ikke glemme at nævne det gode relationer til sognenes foreninger. Uden det samvirke mellem alle aktører i små sogne, var der mange ting, der ikke kunne lykkes. I fællesskab kan vi nu engang løfte tungere opgaver, end vi kan alene.

Jeg takker nu af og det med en dyb taknemmelighedsfølelse over, at det blev min lod at slå mig ned her. Det hele begyndte en forårsdag i 1982, nærmere betegnet palmesøndag i Gedsted kirke med efterfølgende samtale med begge menighedsråd (jeg tror det var på Gedsted kro?). For på den dag blev min skæbne afgjort, da man efter dette møde med mig havde mod til at binde an med mig som sogneprest. Af de tretten personer, som udgjorde menighedsrådene den gang, lever endnu fire af dem: Fra Brorstrup menighedsråd: Thyge Trads, nu bosat i Hobro, og fra Ravnkilde menighedsråd Karen Maria Andersen, nu Aars, Lisbeth Bøgh Pedersen, nu Nørager og Kristen Kristensen, nu Nørager. Med disse menighedsråd og sidenhen med alle andre råd i sognene fik jeg et godt og frugtbart samarbejde, synes jeg selv i hvert fald, om store og små opgaver, ligeså blev det til 40 års samarbejde med organister, kirkesangere, gravere og gravermedhjælpere, hvor vi på bedste vis bidrog med hvert vores for at gøre gudstjenester og kirkelige handlinger så gode og værdige, som muligt.

Den 21. juni 1982 skulle ordinationen foregå i Viborg Domkirke. Om formiddagen mødte jeg ved Haverslev El formanden for Ravnkilde menighedsråd, Kirsten Wiborg, og hun sagde til mig: I dag bliver du jo præst. Senere har jeg tænkt, at præst blev jeg først en lille smule den 27. juni, hvor jeg blev indsat i begge kirker, men præst blev jeg først for

alvor, da I viste mig den tillid at kunne bruge mig, også i de sværeste stunder i jeres liv. Formelt blev jeg præst 21. juni 1982 i Viborg domkirke, men reelt var det jer, der gjorde mig til præst ved at bruge mig som præst. Og I lærte mig, hvad det ville sige at være præst hos jer. Som mine forældre sagde en gang i de første år: Det glæder os, at du er kommet så godt et sted hen, hvor man er så god ved dig!



27. juni i præstegården


Jeg har sat et par billeder ind fra den 27. juni 1982, et fra præstegården med provst Morten Øllgaard og et fra Brorstrup kirke, hvor udover provst Morten Øllgaard også ses organist Ane Salomonsen, graver Elna Andersen og kirkesanger Elna Andersen.



Indsættelse i Brorstrup kirke

Jeg vedhæfter også et billede fra organist Vera Kjærs 25-års jubilæum i 1984. Med på disse billeder er de bedste læremestre, som jeg kunne få, til at lære, hvordan man gør det ene og det andet. Uden deres mildhed og venlighed var det aldrig gået. På billedet fra Ravnkilde ses kirkesanger, skoleinspektør K A.



A scenic view of a green valley framed by trees. The foreground is a lush green field, possibly a meadow or a field of wildflowers. In the background, there are rolling hills and a valley with a river or stream. The sky is bright and clear. The entire scene is framed by the dark green leaves and branches of trees in the foreground.

*Må kærligheden fylde jer  
og må Gud velsigne jer og alt jeres,  
indtil vi ses igen  
må Gud holde, holde jer i sin hånd.*



Vera Kjærs jubilæum

Petersen, jubilaren organist Vera Kjær, graver Arnold G. Sørensen, Karen V. Sørensen, gift med Arnold og sognepræsten. Efter disse gæve folk fulgte andre lige så milde og venlige medarbejdere, så det altid var godt og trygt at gøre tjeneste ved jeres to kirker.

Jeg vender tilbage til indsættelsen den 27. juni. (Sjovt er det i øvrigt, at det kun er præster og fanger

der bliver indsat) I sin tale ved kaffen i Ravnkilde forsamlingshus efter gudstjenesterne, sagde provst Øllgaard noget om, at der var tradition for, at menighederne viser en næsten grænseløs tillid til og overbærenhed med deres præst, og han nævnte nogle slående eksempler. Det tænkte jeg ikke så meget over den sommerdag i 1982, men sandheden i hans ord erfarede jeg for alvor 15 år senere, at sådan var det også her i sognene!

Til dette, at I den gang viste mig den tillid at pege på mig som ny sognepræst, og at I her i sognene har villet bruge mig som præst gennem alle årene, vil jeg føje en let omskrivning af et vers fra Johannes Johansens aftensalme: Du, som har tændt millioner af stjerner:

*Tak for hver lysende dag, der er gået,  
gaven, som jeres hænder har rakt.  
Tilgiv mig det, som jeg ikke fik nået  
tilgiv alt ondt, jeg fik gjort eller sagt.*

*Nu ønsker jeg alle jer, der bor i  
Brorstrup og Ravnkilde sogne  
fred og alt godt.*





## GUDSTJENESTELISTE

JUNI · JULI · AUGUST · SEPTEMBER · 2022

DATO	DAGENS NAVN	Brorstrup	Ravnkilde
4. juni	Dåbsgudstjeneste	Ingen	13.00
5. juni	Pinsedag	10.30	9.00
6. juni	2. pinsedag	Ingen	10.30
11. juni	Dåbsgudstjeneste	10.30	Ingen
12. juni	Trinitatissøndag	Ingen	10.30
18. juni	Dåbsgudstjeneste	10.00	Ingen
19. juni	1. søndag efter trinitatis	10.00 Afskedsgudstjeneste	Ingen
26. juni	2. søndag efter trinitatis	Ingen	10.00 Afskedsgudstjeneste
3. juli	3. søndag efter trinitatis	10.30	Ingen
10. juli	4. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30
17. juli	5. søndag efter trinitatis	10.30	Ingen
24. juli	6. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30
31. juli	7. søndag efter trinitatis	10.30	Ingen
7. august	8. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30
14. august	9. søndag efter trinitatis	10.30	Ingen
21. august	10. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30
28. august	11. søndag efter trinitatis	10.30	Ingen
4. september	12. søndag efter trinitatis	Ingen	10.30
11. september	13. søndag efter trinitatis	10.30	Ingen



Til og med den 26. juni står Holger Lyngberg for gudstjenesterne, mens det bliver Marianne Nielsen, som vil varetage gudstjenesterne fra og med 3. juli.

