

MARTS · APRIL · MAJ 2018 · NR. 125 · ÅRG. 73



# Kirke & Sogn

Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

# SIDEN SIDST

## RAVNKILDE SOGN

### DØBTE

Christiane Storgaard Skalborg  
født 21.08.2017 i Ravnkilde sogn  
døbt 10. december i Ravnkilde kirke

Minna Nielsen  
født 01.01.1944 i Rostrup sogn  
død 21.02.2018 og bisat  
27.02.2018 fra Ravnkilde kirke

### VIEDE

Ingen

*Æret være deres minde.*

### DØDSFALD

Anders Ibsen  
født 16.06. 1982 i Ravnkilde sogn  
død 18.12.2017 og begravet  
28.12.2017 på Ravnkilde kirkegård.

Henning Thomsen  
født 26.12.1930 i Udbyneder sogn  
død 28.12.2017 og bisat 03.01.2018  
fra Ravnkilde kirke

Svend Mogensen  
født 30.06.1922 i Ravnkilde sogn  
død 06.02.2018 og bisat 09.02.2018  
fra Ravnkilde kirke

## BRORSTRUP SOGN

Siden sidste kirkeblad har der ikke været kirkelige handlinger m.m. ud over gudstjenesterne i Brorstrup sogn.



*Christiane Storgaard Skalborg  
Stort tillykke til den lille familie*

### BRORSTRUP-RAVNKILDE

#### PASTORAT:

#### Menighedsrådets officielle mail:

8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig postkasse, dersom man vil sende personfølsomme oplysninger til rådet:  
8279fortrolig@sogn.dk

#### MENIGHEDSRÅD:

#### Se konstitueringen på hjemmesiden:

[www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk](http://www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk)

#### Graver ved begge kirker:

Søren Chr. Bentzen

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80  
soerenbentzen@msn.com

#### Organist, begge kirker:

Karl Alfred Petersen

Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

#### Kirkesanger Brorstrup:

Jens Erik Jensen

Haverslevvej 66, Årestrup  
tlf. 98 37 50 11

#### Kirkesanger, Ravnkilde:

Vakant

#### Sognepræst:

Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55  
e-mail: hly@km.dk

#### Sognepræst:

Therese Strand Nielsen

Lyngbyvej 47, Store Brøndum  
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk



# KONFIRMATIONER

Foråret så sagte kommer, og med foråret følger også de glade søndage med konfirmationer.

**Brorstrup kirke** .....d. 29. april kl. 10.00  
**Ravnkilde kirke** .....d. 6. maj kl. 10.00

I Brorstrup kirke er der to unge, som gerne vil konfirmeres, og i Ravnkilde er der 7.

Dette beskedne antal betyder jo, at de unge faktisk kan have så mange gæster med, som de måtte ønske, men det betyder jo også, at andre også er velkomne de to søndage. Det er nu lidt mere festligt, når kirkerne er godt fyldt med glade forventningsfulde mennesker. Så mød gerne op de to søndage.

**Konfirmationerne i 2019**  
**finder sted på følgende søndage:**

**Brorstrup kirke** .....d. 28. april kl. 10.00  
**Ravnkilde kirke** .....d. 5. maj kl. 10.00

Man kan sagtens blive konfirmeret i sin hjemkirke, også selv om man går i skole et andet sted og måske også følger konfirmationsforberedelsen hos en anden præst.

Man retter blot henvendelse til mig, så vi kan aftale nærmere.

*Med håbet om et par festlige og gode søndage i kirkerne.*



# TANKER TIL PÅSKE

## MÅLTIDET BEKRÆFTER FÆLLESSKABET

### Skærtorsdag

Nogle fisk svømmer i stimer. Nogle fugle flyver i flok. Vi mennesker danner også fællesskaber, og i modsætning til dyrene er vi i stand til at indgå i mange forskellige – for eksempel når vi mødes for at synge, danse eller spille fodbold.

Men det mest fundamentale fællesskab udspiller sig rundt om et måltid. Sådant var det formentlig i urtiden, når bær og en nedlagt okse blev delt. Sådant var det for Jesus og hans disciple under den sidste nadver i påsken. Og sådan er det den dag i dag.

Det fortæller Hans Jørgen Lundager Jensen, der er professor i teologi og religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.

## MÅLTIDET ER DET FUNDAMENTALE FÆLLESSKAB

- Jesus og hans disciple dannede et fællesskab med hinanden. En bevægelse imod majoritetssamfundet, der gik imod den stærke militære og statslige magt, som ville tage livet af dem. Hele påskefortællingen handler om, at det ikke lykkes, fordi denne lille bevægelse

var i et fællesskab med Gud, forklarer Hans Jørgen Lundager Jensen og fortsætter:

- Skærtorsdag spiser Jesus den sidste nadver med sine disciple for at bekræfte deres fællesskab. Måltidet er det mest fundamentale fællesskab, vi kender, fordi det forbinder fællesskabet med en handling, der er helt nødvendig for kroppen – at få mad og drikke.

Når vi i dag mødes med et par kollegaer eller arrangerer legeaftaler mellem vores egne og andres børn, danner vi også fællesskaber. Men det er fællesskaber, der ikke nødvendigvis varer ved, når kaffen er drukket, eller børnene skal hentes. Det fællesskab, som påskeberetningen handler om, er derimod lige så fundamentalt som et familiefællesskab.

- Det fællesskab, Jesus og hans disciple har, når de spiser sammen, minder dem om, at de er som brødre og søstre. De er fælles om at håbe på, at de kan frigøre sig fra tyngdekraften og komme i himlen – det som man traditionelt eller kirkeligt kalder troen på det evige liv, siger han.

## PERSONLIGE FEJL DISKVALIFICERER IKKE

Det særlige ved påskemåltidet var desuden, at alle Jesus' disciple var inviteret med til bords; også selvom han vidste, at han snart ville blive svigtet og forrådt af



to af dem. For Jesus mente ikke, man skulle diskvalificeres fra fællesskabet, fordi man begik fejl.

Ved andre lejligheder spiste Jesus sammen med landsforrædere og prostituerede, selvom de ikke var opfattet som en del af det gode selskab. Men disse personers handlinger og status var ikke vigtig for Jesus, fortæller Hans Jørgen Lundager Jensen.

- Graden af, hvor skandaliserede de er, er irrelevant for Jesus. Det afgørende for ham er, at de også gerne vil frigøres fra tyngdekraften, siger han.

### ADGANG UDEN BILLET

Søndag efter søndag genopfører præsten i folkekirken påskemåltidet. Under nadveren kan borgmesteren og den hjemløse sidde på knæ side om side og dele brød og vin. Her hersker idealet om, at alle er velkomne i fællesskabet stadig. Der kræves ikke, som ved nogle fællesskaber, at man har købt en billet. Fællesskabet er heller ikke som andre afgrænset af, hvor mange der rent fysisk er plads til, fortæller Hans Jørgen Lundager Jensen.

- Der må alle komme. Det er ikke alle, der gør det – nogle bliver helt uden for kirken, nogle sidder med i kirken, men går ikke til alters, og det får de ikke skældud for. Det, man får at spise, er praktisk talt ingenting, så her er det fysiske måltid mindre vigtigt. Men det er symbol for det samme; at her er man fælles om det samme håb om at frigøre sig fra tyngdekraften.

*Skrevet af Lea Holtze på [www.folkekirken.dk](http://www.folkekirken.dk)*



### LANGFREDAG SKAL VI FATTE, AT DØDEN FINDES

## Langfredag

Tvivlen, skrøbeligheden og døden er en del af livet. Det er godt at dvæle ved i påsken, mener skuespilleren Bodil Jørgensen.

Mens vi gerne strømmer til juleaftens fødselsdagsfest i kirken, er påsken med skærtorsdags og langfredags svigt, lidelse og død ikke så nem at have med at gøre. Det kan være svært at forstå, hvorfor man ligefrem skal opsøge denne triste historie, men for Bodil Jørgensen er svaret klart:

- Det skal vi, fordi vi ikke skal bilde os ind, at den skrøbelighed og tvivl, som påsken rummer, ikke findes. Langfredag skal vi fatte, at døden findes, og at Jesus gik ind i døden for os under stor smerte, og imens han skreg efter sin Gud, siger Bodil Jørgensen.

- Han var hos os i støvet, fordi han elskede støvet, ligesom vi elsker vores liv, og han beredte vejen ind i mørket, så vi kan dø. Julen og dens fest går hurtigt, som fødsler oftest gør, men døden trækker ud. Også i vores tanker, om vi vil det eller ej. Det er godt at dvæle lidt i det, og det gør man i påsken.

Tiden op påsken bruger Bodil Jørgensen til at forberede sig på alt det, der sker på de få dage, påsken varer - fra hosianna og halleluja, hvor Jesus kommer ind i Jerusalem palmesøndag over forræelse til død og opstandelse. Det er meget at begribe, som hun siger.

- I fastetiden, hvor vi forbereder os på at fatte påskens under, hører vi teksten om Jesus, der går sammen med disciplene. Han ved, hvilken skæbne, der venter ham, men de vil ikke se det i øjnene. Og så er det, han møder den blinde mand, som beder om at komme til at se. Jesus siger: "Du skal blive seende, din tro har frelst dig." Det er sådan en god optakt til påsken, hvor vi hører om, at det menneske, som ikke kan se, ser, og de, der er tættest på Kristus, ikke forstår den store historie.

Til trods for at Kristus kender sin livsbane, er han ikke fokuseret på den, men derimod på at reagere her og nu overfor den blinde mand. Det er den kærlighed, han er. Øjeblikket, hvor Kristus hører den blinde, vender sig om og får ham til at se, strækker sig helt ind i påsken, som kulminerer med, at han ofrer sig for vores skyld, siger Bodil Jørgensen.

### **ALLE KAN FÅ ØJNE, DER SER GUDS HERLIGHED**

Det, som den blinde mand får at se, er tilgivelsen, som kulminerer påskedag. Og den kan alle ifølge Bodil Jørgensen få at se.

- Påskedag er stor herlighed. Her dvæler vi ikke ved døden, men får lov at se Guds herlighed. Selma Lagerlöf siger det i en Julenats fortælling, hvor en farmor fortæller en lille pige om julenat – om at en mand går ud for at finde ild til sin kone, der ligger i en stald. Han får lov til at tage gløder fra en hyrdes bål på marken. Hyrden undrer sig over, at kjortelen ikke brænder, da manden lægger gløderne i den, og han følger efter manden hen til kvinden, der ligger med et lille barn. Hyrden har taget et fåreskind med, som han giver barnet at ligge på, og ved at gøre det opdager han pludselig, at natten er en hellig nat. Han får de øjne, der kan se Guds herlighed, fortæller hun.

Når skuespilleren møder mennesker, der føler sig fremmede overfor kristendommen og alligevel er søgende, henviser hun ofte til Selma Lagerlöfs Kristuslegender.

- Det er magiske fortællinger om noget, som er større

end os. For det er svært at fortælle om verden uden at komme ind på, at der er en større mening med den end bare støvets. Hvis jeg taler om kærlighed mellem mennesker, mellem min mand og mine børn og mig, runger det om ikke hult, så i hvert fald ikke rigtigt, hvis ikke det større runger med. Så er det som om, kærligheden ikke findes for mig.

### **AT STÅ NØGEN FORAN GUD**

Påskens fortælling om den fuldstændige, ultimative tilgivelse, møder os ifølge Bodil Jørgensen hver søndag, hvor vi kan komme til nadveren, "måltidet i Guds hus - og så er det der... Det hele!", som hun siger.

- Nadveren er et ritual, en fysisk handling, der bliver mere og mere alvorlig for mig. Jeg forestiller mig, at jeg står nøgen foran Gud uden forstillelse og med en bøn om at få øjne, der kan se. Når vi går til nadver, står vi sammen og alene, og jeg elsker, at vi alle knæler sammen i støvets tyngde og går hjem i forskellige slags sko. Til hver vores hjem. Der er noget rørende, ynkeligt og gribende ved, at vi mødes dér. For Vorherre er vi alle ens. Han tager på sig, at vi bare er mennesker med vores masker og vores forfængelighed. Vi kan altid komme derhen, der vil aldrig være afvisning, afsky eller tvivl. Det ved vi, for det har vi fået bevis for i påsken. Nåden samler os alle op til sidst.

### **NOGET BLIVER KLART**

Bodil Jørgensen holder meget af en tekst af Paulus, 1. brev til korintherne v. 13, hvor der står: "Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud".

- Det er ufuldkomment, hvis vi for eksempel tror, at det er nok at gøre gode gerninger, for der er hele tiden mere, vi skal. Påsken beviser, at det er større, end vi kan forstå. Jeg håber en dag at forstå det. Ansigt til ansigt med min Gud. Sådan tænker jeg opstandelse; noget bliver klart. Men det er nådegaven i livet, og vi kan alle være her og få del i det ligesom de forbrydere, Kristus interesserede sig for. Vi får ikke lang tid til at fatte det i løbet af en påske, men så har vi jo et helt år til igen at prøve at begribe det.

## NÅR HÅB OG LIVSMOD KOMMER IGEN

### Påskedag

Opstandelsen er i centrum i påskens fortælling, men for biskop Kjeld Holm er opstandelse ikke kun forbeholdt påsken.

Læs, hvordan Kjeld Holm mener, vi kan møde opstandelsen i vores hverdag.

Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen er en central fortælling i Bibelen, og beretningen giver en tro på, at livet er stærkere end døden.

Men for biskop over Århus Stift, Kjeld Holm, er opstandelse ikke kun noget, vi møder i den bibelske fortælling. Opstandelse kan nemlig også komme til udtryk i den måde, vi tackler det, når et livsvilkår ændrer sig, lyder det fra den århusianske biskop.

- Hvis du gør dig en erkendelse af dit eget svigt og derefter kommer til indsigt i det, kan du opleve, at et håb eller et livsmod bliver tændt igen, siger han.

- Opstandelsen og dermed håbet og livsmodet behøver ikke at komme fra vorherre, men det kan også ligge i ens egen indstilling til ændrede livsvilkår. Vi skal ikke monopolisere livsmod til udelukkende at høre til det religiøse menneske.

### HÅBET KAN TALES FREM

Selv om opstandelsen fører et håb om, at livet er stær-

kere end døden med sig, oplever vi som mennesker også, at eksempelvis sygdom, krig og eller anden modgang får os til at føle det modsatte.

Heldigvis er vi ikke nødvendigvis alene om at genfinde håbet og livsmodet, hvis det på et tidspunkt sker. Ifølge Kjeld Holm kan vi nemlig tale håbet og livsmodet frem hos vores medmennesker.

- Det kan opstå i en dialog mellem to mennesker og igennem en solidaritetsgestus som at tage et menneske, som er ude på livets kant, i hånden, siger han.

### SLUTNING OG BEGYNDELSE HØRER SAMMEN

Når vores blik på morgendagen ændres, kan vi opleve at nyt håb og livsmod spirer frem. Et kapitel skal altså afsluttes, før et nyt kan begynde, og dermed hænger slutning og begyndelse sammen.

Op for Kjeld Holm selv er denne udsigt ikke langt forude. Til sommer går han af efter mere end 20 år i bispestolen i Århus Stift, og det betyder, at han om kort tid har sin sidste påskegudstjeneste, som i år også indeholder en dåb.

- At begyndelse og slutning altid hører uløseligt sammen er nærliggende eksistentielt for mit vedkommende i år. På en måde er det jo en slutning, men også en begyndelse, siger han.

*Skrevet af Unna-Pernille Gjørup på [www.folkekirken.dk](http://www.folkekirken.dk)*





## Pinse

### - DEN OVERSETE HØJTID

Mange kender betydningen af jul og påske, men der er ikke så mange, der kender til betydningen af pinse. Pinsen er lidt en overset højtid. Selvom den så absolut har stor betydning for den kristne kirke. Det er nemlig kirkens fødselsdag. For at gøre pinsen mere folkelig, indgik daværende biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt en aftale med Fiskebranchen om at markedsføre pinsen som en højtid, hvor man spiser fisk. Både jul og påske har stærke traditioner, der er bundet op på mad. Pinsen stod i den forbindelse lidt alene. Det eneste, den var forbundet med, var, at man kunne "se pinsesolen danse". Da fænomenet er baseret på indtagelse af store mængder alkohol, var det nok svært at få folk i kirke bagefter. Måske var det en del af Jan Lindhardts grund til at promovere fisken som pinsens spise.

Ordet pinse kommer fra græsk og betyder halvtred-sindstyvende. Det henviser til, at pinsen falder 50 dage efter påsken. Det var netop 50 dage efter påske, at Jesus disciple mødtes i Jerusalem. Mødet var fra starten ikke noget jubelmøde. Jesus var død. Han var selvfølgelig genopstået fra de døde, men han havde forladt dem igen. Han var jo steget til himmels 40 dage efter,

at han var genopstået. Så nu var disciplene lidt modløse. De vidste ikke, hvad de skulle gøre. Så skete miraklet. Helligånden kom, som det er beskrevet i Apostlenes Gerninger kap. 2 vers 1-4, og fik de forsamlede disciple til pludselig at kunne tale på flere forskellige sprog. Det er derfor vi i dag betragter pinsen som kirkens fødselsdag. Fordi, da disciplene pludselig kunne tale flere forskellige sprog, betød det, at de nu kunne udbrede det kristne budskab til hele verden. Det gik dermed op for disciplene, hvad deres opgave var. De havde jo, da de mødtes med Jesus efter genopstandelsen fået det, vi kalder missionsbefalingen. Den står i Matthæusevangeliet kap. 28 vers 19: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple...

Hvis man læser videre i Apostlenes Gerninger er der beskrevet, hvorledes folk fra forskellige folkeslag, der var i Jerusalem, undrede sig over, at disciplene pludselig kunne tale til dem på deres eget sprog. Der var godt nok nogle af tilhørerne, der mente, at det skyldtes indtagelse af vin. Det er måske derfra, at man har fundet på, at man skal se pinsesolen danse?

Hvis man ikke, som Jan Lindhardt, er til fisk i pinsen. Behøver man ikke at fortvivle. Pinsen er som nævnt kirkens fødselsdag, så hvorfor ikke fejre det med en lagkage?

*Skrevet af Jesper Heskjær, Mejlbj*



# a SOMMERMØDET a

**SØNDAG DEN 3. JUNI KL. 11.00  
I PRÆSTEGÅRDEN**

Programmet for dette festlige sommermøde ligner de tidligere års sommerfester:

- Kl. 11: Gudstjeneste i teltet
- Kl. 12-13: Fællesspisning i teltet (menighedsrådet giver maden, drikkevarer kan købes)
- Kl. 13-15: Kaffe, fællessang og ikke mindst optræden ved musikgruppen Vox 11

Vox 11 kunne man opleve ved det store gymnastiklandsstævne i Aalborg sidste sommer, hvor de spillede til den store afslutningsceremoni på stadion.

**Om sig selv skriver gruppen:**

Vox 11 er et unikt og internationalt anerkendt rytmisk vokalensemble med dybe rødder i den jyske muld. Gruppen består af 10 rutinerede sangere, som siden 2002 har sunget groove-baseret a cappella musik inspireret af moderne R&B, pop/rock og det nordiske klangunivers. Gruppen er prisbelønnet og har koncert- og turnévirkosmhed i såvel ind- som udland. Bag sig har Vox 11 tre CD-udgivelser: Take Off fra 2008, Roots fra 2013 og Home for Christmas fra 2015. Med Vox 11 er man sikret en unik koncertoplevelse takket være gruppens indlevelse, musikalitet, samklang og særlige charme, som gang på gang fænger, berører og bevæger.



*Sidste sommer havde vi jo en skøn oplevelse med de fire gutter fra The Grandfætters. Jeg er sikker på, at også i år får vi en skøn musikalsk oplevelse med denne dygtige gruppe!*

## DER ER SÅ MEGET VI IKKE ER NØDT TIL!

---

Sådan lyder titlen på den svenske præst Thomas Sjödins samling af små hverdagsprædikener, der handler om det livet går med, fordi vi tror, vi skal. Hverdagen bliver til få-det-til-at-hænge-sammen-tid, hvor vi arbejder hen imod weekend og ferie, hen imod leve-livet-tid. Og livet går med det. For det er hverdagene, vi har flest af.

Astrid Lindgren fandt i 1945 på en lille pige, som ikke var nødt til ret meget. Heller ikke til hverdag. Til trods for, at Frøken Prysselius fra børneværnet, politiet og mange andre gjorde, hvad de kunne, for at sætte en stopper for den uorden. Men hvem siger, at man ikke kan have en hest på sin veranda og sove med tæerne på puden? Og hvorfor er det, at vi, så mange år efter, stadig elsker Pippi, som ikke lader sig narre, og ikke tror på alt det, de siger, hun er nødt til?

Det gør vi nok, af samme grund som Astrid Lindgren fandt på hende. Af kærlighed til børnene. Også børnene i os selv. Gennem hele livet kæmpede Astrid Lindgren de mindstes sag. Hun var med til at afskaffe retten til at bruge vold i opdragelsen, hun skrev om det største på en måde, så selv de mindste kan forstå det. Og hun fandt på en lille rødhåret pige, som ikke lader sig narre. Som ingen kan tage glæden fra. Så kan vi måske lære det!

Hvert forår lægger mange forældre (og bedsteforældre!) billeder på facebook af deres børn iført galla og studenterhuer og skriver om børnenes flotte karakterer. Sidste år var der så en, der lagde dette billede op af Pippi med citatet: "For megen lærdom kan knække selv den stærkeste". Jeg vil gerne supplere Pippi (Astrid): for mange facebookopslag kan knække selv den stærkeste. Vi voksne, forældre, bedsteforældre, lærere og politikere fortæller de nye i livet, at de først og fremmest skal præstere højt. Det er de nødt til! Ellers kommer de bagud i konkurrencen. Ellers kommer vi alle sammen bagud i konkurrencen. Og den er det vigtigste! Et lot CV er passet til fremtiden. Jeg gad godt høre Pippis kommentar til det.

I skolen tegner Pippi en hest. På gulvet. For, som hun siger, hvordan skulle hun få plads til en hel hest på sådan et snoldet stykke papir. Så kommentaren kunne lyde: Hvordan skal man få plads til et helt liv på sådan et snoldet CV?

Jeg har arbejdet det seneste år som studenterpræst, hvor jeg havde samtaler med 4-5 studerende hver eneste dag, unge mennesker, som var skræmte fra vis og sans. Bange for fremtiden. Bange for at tabe i kapløbet. Bange for ikke at præstere højt nok. De havde ingen ro. Ingen arbejdsro til at fordybe sig i studiet og ingen glæde ved dagene. Det er, hvad vi gør ved dem. Vi skræmmer livet af dem. Skræmmer livet ud af deres dage. Det er ikke sådan, man passer på de mindste, de nye i livet.

Jeg har fået den opgave her i Rebild Provsti at skabe kontakt mellem kirken og unge efter konfirmationsalderen. Jeg vil prøve at løse opgaven, som jeg har gjort det som studenterpræst, ved at tilbyde samtaler til unge, der er kørt fast, - ved at møde dem med noget andet, end det kapløb, de har fået at vide, at livet drejer sig om. For hvordan skulle man kunne få plads til livets under i et snoldet kapløb. Vel er det vigtigt at lære og gøre sig umage, men der er så meget, vi ikke har magt over, og der er så meget vi ikke er nødt til!

Det gælder ikke bare for de unge. Der råbes om præstation og hastighed og fornyelse alle vegne, og det kræver mod at sidde råbene overhørigt og slippe bekymringerne. Det kræver mod at stole på, at kun ét er fornødent. At du har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra dig. Det var hvad Jesus sagde til Maria. Det er, hvad han siger til enhver af os. Og modet, det får du af ham, som aldrig slipper de mindste af syne. Heller ikke dig.

*Sogne- og ungdomspræst  
Bente Madsen*



## NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

### KARL ALFRED PETERSEN HAR 25 ÅRS JUBILÆUM SOM ORGANIST VED KIRKERNE

#### Reception i hver kirke efter gudstjenesterne påskedag den 1. april.

Den 1. april kan organist Karl Alfred Petersen fejre 25 års jubilæum som organist ved Brorstrup og Ravnkilde kirker.

I disse 25 år har Karl Alfred dygtigt og trofast passer sin dont på orgelbænkene i de to kirker, til stor glæde for alle, som har lyttet til den musik, som han har lokket ud af de to orgler.

Karl Alfred er jo egentlig slet ikke oprindeligt uddannet organist, for hans instrument siden barneårene har altid været klaveret. Men i forbindelse med sin ansættelse som organist ved kirkerne tog han den såkaldte PO-uddannelse (Organist med Præliminær Orgelprøve) ved Kirkemusikskolen i Vestervig.

Det har altid været trygt og godt at have Karl Alfred siddende ved orglet, det har det været for os alle!

Karl Alfred spiller ikke bare de noder, der står i nodebøgerne. Han gør sig mange og gode tanker om, hvordan man bedst får noderne fra bøgerne ned på tangenterne og ud af orgelpiberne.

Ofte er det sket, at Karl Alfred har glædet os med sine egne kompositioner og/eller frie fantasier over en velkendt melodier. Den slags kan man kun gøre, når man har de kompetencer, som Karl Alfred er i besiddelse af.

Derfor kan man også straks høre, om det er en fremmed organist, der sidder ved orglet.

*Hjertelig til lykke til Karl Alfred Petersen og en stor og varm tak for de 25 år.*

### KIRKESANGER FRATRÆDER

Kirkesanger Manuela Rauff har valgt at opsigte sin stilling som kirkesanger ved Ravnkilde kirke med udgangen af marts måned 2018.

Menighedsrådet vil gerne takke Manuela for tiden her i Ravnkilde og ønsker alt godt fremover.

Stillingen vil nu blive opslået, og så må vi se, hvornår en ny kirkesanger kan tiltræde. Jens Erik Jensen har beredvilligt taget sig af opgaverne i Ravnkilde, og det vil han fortsætte med indtil videre.

### GRAVSTEN FRA SLETTEDE GRAVSTEDER PÅ BRORSTRUP KIRKEGÅRD

Menighedsrådet har for nogen tid siden vedtaget, at ved sletning af gravsteder på Brorstrup kirkegård vil stenen ikke længere blive bevaret på kirkegården. På denne måde vil der blive ens praksis på både Brorstrup og Ravnkilde kirkegårde.



Menighedsrådet har nu også vedtaget, at der ryddes op i det store antal sten, som står langs kirkegårdsmuren ved Brorstrup kirkegård. Ud af de cirka 200 gravsten fra slettede gravsteder vil man lade ca. 35 blive stående tilbage. Kirkegårdsudvalget har nøje gennemgået alle stenene sammen med kirkeværge og graver og har derefter foretaget en udvælgelse af de sten, som skal blive på kirkegården.

Det er muligt at få udleveret gravsten fra slettede gravsteder, f. eks. for at sætte dem tilbage på familiegravsteder, ved henvendelse til graveren inden den 1. juni 2018.



## TILLÆG TIL KIRKEGÅRDSVEDTÆGTERNE

Der er intet, der står stille i vor verden, nye tider, nye skikke. Derfor har menighedsrådet vedtaget et tillæg til vedtægterne for begge kirkegårde. Menighedsrådet har skønnet det nødvendigt at tilpasse og præcisere vedtægterne, så de er up-to-date. De nye regler lyder således:

### **BUKETTER M.M. VED GRAVSTEDER I PLÆNE**

Fra 15. marts til 15. november må der udsmykkes med 1 dekoration eller 1 buket i nedgravet og vendbar vase.

Fra 15. november til 15. marts er der ingen begrænsning med hensyn til buketter, dekorationer, lanterner, figurer eller lignende. Dersom man ønsker evt. ufor-gængelige genstande bevaret, bedes disse fjernet inden 15. marts.

### **FYRVÆRKERI PÅ KIRKEGÅRDENE**

Affyring og brug af fyrværkeri på kirkegårdene er ikke tilladt.



# SJÆLESORG

## PÅ NETTET



*På [sjælesorg.nu](https://www.sjaelesorg.nu) har du mulighed for at chatte eller samtale anonymt med en præst fra din smartphone, lpad eller computer.*

## HVAD ER SJÆLESORG?

**Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Sjælesorg er en gratis fortrolig samtale med en præst.**

På sjælesorg.nu kan du chatte eller tale over nettet med en præst om eksistentielle temaer, tab, sorg, mobning, kærlighed, om tvivl og tro. Eller om brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at være god nok eller svære personlige valg.

Sjælesorg er omsorg for sjælen, og det er en mulighed for at tale med et andet menneske om lige præcis det, som du går og tumler med. Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.

Du behøver ikke være medlem af folkekirken, kristen, eller tro på Gud for at tale med en præst.



## ANONYMITET

Chatten og samtalen på sjælesorg.nu er fortrolig. Både du og præst er anonyme. Præsten har tavshedspligt, det betyder at chatten og samtalen bliver mellem jer. Samtalen bliver slettet.



## OM SJÆLESORG.NU

**Sjælesorg.nu er folkekirken tilbud om en fortrolig samtale eller chat med en præst på nettet.**

På sjælesorg.nu kan du gratis chatte eller tale med en præst på internettet via computer, smartphone eller tablet.

Projektet er støttet over en treårig periode af Folkekirkens Fællesfond og landets ti stifter. Projektet er organiseret med styregruppe, projektgruppe, daglig leder og præster som er sjælesørgere på nettet.



# GUDSTJENESTELISTE

MARTS · APRIL · MAJ 2018

DATO	DAGENS NAVN	KLOKKESLÆT	KIRKE
18. marts	Mariæ Bebudelsesdag	10.30	Ravnkilde HL
25. marts	Palmesøndag	9.00	Ravnkilde TSN
		10.30	Brorstrup TSN
29. marts	Skærtorsdag	19.30	Ravnkilde HL
30. marts	Langfredag	19.30	Brorstrup HL
1. april	Påskedag Efter hver gudstjeneste reception, organistens 25 års jubilæum	9.00	Brorstrup HL
		10.45	Ravnkilde HL
2. april	2. påskedag	10.30	Brorstrup HL
15. april	2. søndag efter påske	9.00	Ravnkilde HL
		10.30	Brorstrup HL
22. april	3. søndag efter påske	10.30	Ravnkilde HL
27. april	Bededag	19.30	Ravnkilde HL
29. april	4. søndag efter påske	10.00 Konfirmation	Brorstrup HL
6. maj	5. søndag efter påske	10.00 Konfirmation	Ravnkilde TSN og Holger
10. maj	Kristi Himmelfartsdag	10.30	Brorstrup HL
20. maj	Pinsedag	9.00	Ravnkilde HL
		10.30	Brorstrup HL
21. maj	2. pinsedag	10.30	Ravnkilde HL
27. maj	Trinitatissøndag	10.30	Brorstrup TSN
3. juni	1. søndag efter trinitatis	11.00	Sommerfest i præstegårdshaven. Se omtale inde i bladet
10. juni	2. søndag efter trinitatis	9.00	Brorstrup HL
		10.30	Ravnkilde HL