

MARTS · APRIL · MAJ · JUNI 2020 · NR. 133 · ÅRG. 76

Kirkebladene i Danmark



Kirke&Sogn

Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

BRORSTRUP-RAVNKILDE PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:

8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid blive læst af menighedsrådet.

Menighedsrådet har også en fortrolig postkasse, dersom man vil sende personfølsomme oplysninger til rådet:
8279fortrolig@sogn.dk

MENIGHEDSRÅD:

Se konstitueringen
på hjemmesiden:

www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk

Graver ved begge kirker:

Søren Chr. Bentzen
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

Organist, begge kirker:

Karl Alfred Petersen
Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

Kirkesanger Brorstrup:

Jens Erik Jensen
Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

Kirkesanger, Ravnkilde:

Camilla Hyttel
Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876

Sognepræst:

Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Sognepræst:

Therese Strand Kudajewski
Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

SIDEN SIDST

RAVNKILDE SOGN:

DØBT

Ingen

VIET

Ingen

BEGRAVET

Sussi Hjelm Pedersen
Bisat den 5. december 2019
fra Ravnkilde kirke

Peter Andersen
begravet den 11. december 2019
fra Ravnkilde kirke

Poul Hansen
Bisat den 13. december 2019
fra Ravnkilde kirke

BRORSTRUP SOGN:

DØBT

Silje Marie Søndergaard
Døbt 25. januar 2020
i Brorstrup kirke

Jonathan Søndergaard Svenningsen
døbt 25. januar 2020
i Brorstrup kirke

VIET

Ingen

BEGRAVELSER/BISÆTTELSER

Ingen

HJERTELOG TIL LYKKE



Silje Marie Søndergaard



Jonathan Søndergaard
Svenningsen



MARKERING AF 75 ÅRS DAGEN FOR DANMARKS BEFRIELSE 4. & 5. MAJ



Programmet for denne festdag er ikke helt på plads, men her kommer den foreløbige skitse, så I kan reservere dagen:

Den 4. maj i Brorstrup kirke og i Mejlby:

Kl. 19.30 aften gudstjeneste i Brorstrup kirke med efterfølgende kaffebord i Mejlby Borger- og Kulturhus i samarbejde med de andre foreninger i sognet. Her lægges der op til en masse fællessang.

Den 5. maj i Ravnkilde kirke og Ravnkilde forsamlingshus:

kl. 8.45: Hele byen synger morgensang sammen med Ravnkilde skole og Kløvermarken.

Efter morgensangen kaffe og sodavand m.m.

for børn og voksne i forsamlingshuset.

Kl. 17.30 fællesspisning i forsamlingshuset.

Efter fællesspisningen kan de, som har lyst, blive og fortsætte med sangaften.

Man er velkommen kun til fællesspisningen eller kun til sangaftenen, men naturligvis også til at tage hele pakken med!

FORÅRSKONCERT I RAVNKILDE KIRKE DEN 13. MAJ KL. 19.30

Mariagerfjord Kammerkor har tilbudt at gæste os her i Ravnkilde kirke og give os en dejlig forårskoncert. Sådant et godt tilbud siger man ikke nej til, så vi byder koret og alle gæster velkomne i Ravnkilde kirke denne forårsaften.

Velkommen denne forårsaften i Ravnkilde kirke.



PERSONALENYT

Samarbejdet med gravermedhjælper Joan Ahlstrøm Nielsen er ophørt pr. 1. dec 2019. Joan takkes for sin indsats på kirkegårdene.

Joan ønskes alt godt i sit videre arbejdsliv.

For nuværende er Birthe Frandsen i arbejdsprøvning som gravermedhjælper og vil fortsætte i en deltidsstilling pr. 1. 3. 2020.

Betty Grønhøj valgte at gå på efterløn pr. 1. januar 2020, men hun vil gerne have en fortsat tilknytning til kirkegårdene. Derfor vil stadig være at finde på kirkegårdene, da hun fortsætter sit særdeles veludførte arbejde, men nu på deltid.

Som afløser i Betty Grønhøjs gamle stilling er tidligere praktikant Marie Louise Farsø Nielsen blevet ansat pr. 1./3.

Gerda Hald, kontaktperson i menighedsrådet.



SOMMERFESTEN I RAVNKILDE PRÆSTEGÅRD SØNDAG DEN 7. JUNI 2020

Igen i år indbydes alle til sommerfest i teltet i Ravnkilde præstegård med følgende gode program:

Kl. 11.00: Gudstjeneste

Kl. 12.00: Middagsmad

Kl. 13.30: Musikalsk optræden ved
HALFDANSKERNE

Kaffe og kage serveres på et passende tidspunkt.
Drikkevarer kan købes.
Velkommen!

HALFDANSKERNE er en festlig og gennemmusikalsk trio, som skriver sådan her på deres hjemmeside. Jeg har selv hørt dem, og de er værd at køre efter!

HALFDANSKERNE . . .

En vise-oplevelse i særklasse!

Mange tror, at viser er en lidt støvet og forældet musikgenre, som ikke kan mønstre den store interesse. Det har HALFDANSKERNE for længst modbevist. I mere end 10 år har de fortolket danske viseklassikere og fyldt en stor del af landets små og store spillesteder op med begejstrede tilskuere, fællessang og stående ovationer.

Samarbejdet startede i 2008, hvor guitarist og sanger Mads Westfall

mødte harmonikaspiller og sanger Lars Grand, og de sammen med kontrabassisten Rasmus Vennevold besluttede at virkeliggøre drømmen om et band baseret på de sange, der er kommet ud af Halfdan Rasmussen og Benny Andersens digte. Navnet blev selvfølgelig HALFDANSKERNE, og de tre unge mænd blev overraskede over den skatkiste af musik og lyrik, de havde fået åbnet.

Halfdan og Benny har fået selskab på sætlisten af andre store poeter som Tove Ditlevsen, Frank Jæger,

Sigfred Pedersen, Piet Hein og Kaj Munk, og på den seneste udgivelse har trioen selv skrevet et par melodier til de kendte digte.

HALFDANSKERNE er først og fremmest en live-oplevelse. De gennemarbejdede nyfortolkninger med elementer fra både visemusik, jazz og folk leveres med musikalitet, kompromisløshed og masser af humor. Trioen har udviklet et spektakulært og visuelt show, hvor tre musikalske, autentiske og altid velklædte herrer styrker og supplerer hinanden med stor spilleglæde og masser af energi.

80 ÅRS DAGEN FOR DEN TYSKE BESÆTTELSE AF DANMARK

Samtidig med, at Danmark fejrer 75 årsdag for landets befrielse i år, er det jo også 80 års dagen for, at de tyske tropper den 9. april overskred grænsen og besatte landet.

I de fem forbandede år, som de siden er blevet kaldt, skete der mangt og meget, som der er skrevet massevis af bøger over.

Blandt de bøger, som jeg har læst om de år, gjorde bogen **DE SIDSTE TIMER** et uudsletteligt indtryk på mig. Bogen indeholder billeder og breve fra de dødsdømte danske modstandsfolk, som aldrig fik mulighed for at opleve landets befrielse, den time, som de gav deres liv for.

Selv om man jo ikke til daglig kan gå og tænke over, at nogen døde for at vi kunne leve, så er det ikke desto mindre sandt, at det er sådan.

Da landet festede i en sejrsglæde den 4. og 5. maj (Bornholm dog først den 8. maj), da sad der rundt om i landet familier med dyb smerte og ubærlige savn.

Vi synger om dette savn og denne smerte i sangen **En lærke letted**... og kong Christian den 10. udtalte med rystende stemme ved Rigsdagens åbning de berømte ord af Grundtvigs sang **DET VAR EN SOMMERMORGEN** fra krigen 1848-1850

Guds fred med vore døde

i Danmarks rosegård!

**Guds fred med dem, som bløde
af dybe hjertesår!**

Ordene gjaldt jo i første omgang de tapre landssoldater fra den krig, men ordene kom også til at gælde for dem, som mistede livet i de fem besættelsesår.

Besættelsen og befrielsen er jo endnu et eksempel på, at glæde og sorg de vandre til hobe, lykke og ulykke de gange på rar.

Jeg vil gengive et par af brevene fra **DE SIDSTE TIMER**... Det første brev er skrevet af den 21 årige Marius Peter Christian Jeppesen fra Øster Alling. Han var i bagerlære, og han kom ind i en sabotagegruppe i Randers. Desværre blev han fanget 9. november 1943 og henrettet i Ryvangen mindre end 14 dage senere, nemlig den 22. november 1943.

På dagen for henrettelsen skriver han de sidste linjer, og de er stilet til hans mor:

Fortsættes næste side



Elskede Mor.

Min Dom i Dag er Døden, du maa være god, jeg mødes jo med Far og Bedstefar Hans Peter oppe hos Jesus. Jeg vil ogsaa mødes med dig, kære Mor.

Lidt senere skriver han de allersidste ord:

Kære Mor.

Der har været en Præst inde ved mig, jeg var til alters, kære Mor. Jeg vil mødes med jer i Himlen, hav det nu godt her paa Jorden. Hils alle mine kære Brødre, min elskede Søster, Familie og Venner fra din elskede Søn, der nu gaar til Himlen til den kære Jesus. Hav det godt, jeg græder ikke, jeg gaar roligt i Døden. Præsten vil være til stede, naar jeg ta'r til Himlen.

Marius Jeppesen.



Marius Jeppesen

Næste brev er et lige så stærkt brev fra en kun 19 år gammel stor dreng: Anders Wilhelm Andersen. Han var født 1924 og blev henrettet på Skæring Hede 2. december 1943 for jernbanesabotage:

Aarhus Arresthus den 2. december 1943.

Kære Far og Moder – alle sammen.

Ja- saa er det slut. Jeg fik lige at vide, jeg ikke var benaa-det. Jeg har kun to Timer at leve i. Naar I faar dette brev, er jeg død. Nu maa I ikke fortvivle, men se at komme over det. – Jeg ved godt, at det er haardt for jer at miste to sønner på et aar – men det er Guds Vilje, og

hans Veje er uransagelige. Jeg haaber, at I altid min-des mig godt – selvom jeg ikke altid har været, som jeg skulde. Nu maa I se at ordne det sådan, at I kan leve et stille og roligt Liv. og passe godt paa Erik, Preben, Inga og Berthe – ja, hvad siger Bertha. Jeg ville gerne have talt med hende, hun var jo den af mine Søskende, jeg holdt mest af. Hils Hans og Hr. og Fru Møller fra mig og sig Tak for den Tid, vi har kendt hinanden. Det er prægtige Mennesker, og Gud vil holde sin Haand over dem. Med Hensyn til min Chef – Rasmussen – saa hils ham og hans kone fra mig og sig, at jeg haaber ikke, hans Tro paa unge Mennesker har lidt et knæk – jeg gjorde det ikke selv - - jeg mener – det var ligesom ikke mig selv – jeg skulle ud---

Min kæreste Far og Moder, først nu ved jeg, hvad kærlige Forældre betyder i Livet, har man dem, kan man roligt se alting i Møde – jeg ved, ar de forstaar En.

Mor – Far, jeg gaar rank og rolig ind i Evigheden, jeg ved jo, at blot man tror paa Gud, da har man intet at frygte. Far og Mor, gid Gud vil velsigne jer. De sidste kærlige hilsner fra jeres lykkelige Søn Anders.



Anders Wilhelm Andersen

Det sidste brev er fra en anden ung mand, Svend Christian Johannesen. født i 1923 og henrettet på Skæring Hede den 2. december 1943 sammen med bl.a. Anders Wilhelm Andersen.

Hans afskedsbrev fik hans forældre aldrig at se, idet tyskerne var bange for, at Svend Christians redegørelse for sine motiver kunne blive en lysende fakkel for andre unge, så de fulgte hans eksempel.

Senere fik en medarbejder fra Røde Kors lov til at læse afskedsbrevet og afskrive dets slutning til forældrene:

Kære elskede Far og Mor.

Nu vil jeg sige jer, Far og Mor, saa mange Tak for alt, hvad I har gjort for mig. Jeg ved, at jeg mange Gange har gjort jer ondt, og det beder jeg nu om tilgivelse for. Jeg har ikke gjort det i Ondskab, men kun af Tankeløshed, Trods og Egoisme. Det har været en dejlig, dejlig Barndom, jeg har haft. Jeg ved nu, at I har gjort Jeres yderste for, at jeg skulde have det godt og komme frem i Verden.. Det vil jeg sige Jer mange Tak for..

Ja, jeg har ikke tænkt saa meget paa Guds Tilstedeværelse, men nu tror jeg, at jeg ved, at der findes en, der styrer det hele, og naar jeg nu dør, saa er det Guds Vilje. Jeg har modtaget tre breve fra jer. Far skriver, at Gud forbyder det efter jeres Mening. Guds Vilje er ikke til at ransage, og jeg er nu sikker paa, at det er Guds Vilje, saa jeg er rolig. Jeg kan dø rolig. Jeg har lige været til Altergang. Guds Vilje ske. Svend.

Svends forældre fik ganske vist ikke dette brev med hans egen håndskrift, men på sig havde han et frimærke, hvor han på bagsiden havde skrevet Christian den Tiendes valgsprog: Min Gud, mit Land, min Ære.



Svend Christian Johannesen

(Kilde: De sidste timer, udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag og Frihedsmuseets Venners Forlag 2012, med forord af Søren Gade daværende forsvarsminister. Breve blev offentliggjort første gang i 1945 på Berlingske Forlag.)



Under Anden Verdenskrig blev 112 danske frihedskæmpere henrettet efter tysk krigsretsdøm. Mange fik lov til at skrive et afskedsbrev til deres nærmeste i de sidste timer inden døden. Deres afsked er stærk og rørende, præget af en erkendelse af, at prisen for ikke at handle mod nazisterne dog havde været større end den, de nu står over for. DE SIDSTE TIMER samler afskedsbrevene fra de danske modstandsmænd. Disse breve er et vidnesbyrd om, hvad vi kommer af, hvad frihed betyder, og hvilke ofre andre har bragt for os, der lever i dag.

(Kilde: saxo.com)

75 ÅRS DAGEN FOR DANMARKS BEFRIELSE

I sagens natur er der stadig færre, der har en klar erindring om frihedsbudskabet den 4. maj 1945 og de efterfølgende dage af fest og glæde, blandet vemodet og sorgen, som fyldte mange folks tanker og hjerter.

For alle os, som ikke selv har mulighed for at huske noget som helst fra de dage er der kun at søge hjælp hos dem, som vitterlig kan huske noget og der få en levende fortælling. Heldigvis har vi TV-serien MATADOR at ty til med dens gode beskrivelser af besættelsestiden og selve befrielsesaftenen den 4. maj og dagene derefter. Serien formår at beskriver de største glæder ved befrielsen, men den får også befrielsens skyggesider med: Det selvretfærdige opgør med stikkerne, værnemagerne og tysker-tøserne eller – som de også hånligt kaldtes – felt-madrasserne.



En sætning i serien rører mig dybt, hver gang jeg hører den. Det er i den scene, hvor bankdirektør Hans Christian Varnæs i banken møder den hjemvendte medarbejder, hr. Stein, som måtte flygte til Sverige p.g.a. sin jødiske herkomst: Varnæs hilser hjerteligt på hr. Stein og udbryder: *Af alle glæder er denne vist den største.*

En ung journalist Michael Müller (f. i 1985) har i 2018 fået udgivet bogen BARN AF BESÆTTELSEN, hvor en lang række mennesker fortæller om deres erindringsglimt fra befrielsen.

Fra denne bog gengiver jeg et uddrag af Dronningens fortælling:

Michael Müller: *Kom besættelsen til at præge Deres liv?*

Dronningen: *Det gjorde den i allerhøjeste grad. Jeg blev hurtigt klar over, at det var noget skelsættende, vi havde oplevet. Derfor har besættelsen altid stået for mig som noget ganske specielt. Jeg havde selv oplevet den, det var ikke bare en stor begivenhed, jeg havde hørt om, jeg havde mine egne erindringer fra de år, og dem har jeg haft med mig lige siden i min mentale bagage. Deteren vigtig periode i mit liv, som optager mig meget.*

Michael Müller: *Selv om Europa har levet i fredstid siden Anden Verdenskrig, vil mange måske mene, at vi lever i en urolig tid med mange trusler omkring os. Er besættelsen stadigvæk vigtig at tale om i dag?*

Dronningen: *For os, der har et forhold til den, er det ikke noget, man lader være med at tænke på og tale om i ny og næ. Det er en periode, der har fulgt mig hele livet. Selv om vi har levet i en fredstid, må vi ikke glemme, at det er en fred, som har haft sine trusler. Jeg er vokset op med, at fredelige forhold ikke er noget, der er givet, det er noget man skal være opmærksom på og passe på. Derfor er det godt at mindes, at der var en gang, hvor vi mistede vores frihed, og nogle var parate til at give alt for at vi kunne få den igen. Dét betyder noget for mig.*

Her følger uddrag af samtale med Hanne Reintoft, f. 1934 i København:

Michael Müller: *Er besættelsen relevant at tale om i dag?*

Hanne Reintoft: *Det synes jeg, men i den henseende gør jeg mig nok nogle triste tanker her på mine ældgamle dage. Jeg føler en stor bekymring for mine to elskede børnebørn. Når man er barn af trediverne og*



Til minde om de danske kvinder og mænd, som mistede livet i kampen for Danmarks frihed og selvstændighed

så, hvordan danskerne bare lod sig lulle hen og blev fuldstændig overraskede af besættelsen, er det uhyggeligt at se, hvordan historien gentager sig. Vi mennesker glemmer fantastisk hurtigt. I dag sker der mange uhyggelige ting i verden, og jeg synes, at vi er lige så dumme, som vi var i trediverne, for vi ser ikke, hvad der foregår. Dét tænker jeg meget på. Vi ser mange krige rundt om i verden og krigsforberedelser, og så vidt jeg kan se, gør USA, hvad de kan, for at gøre Rusland til en meget stor fjende. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at frygte et krigsudbrud. Ligesom i trediverne tager vi disse forhold meget overfladisk.

Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, hvordan krigen og besættelsen kunne ske, og hvorfor vi var så sløve, som vi var.

Michael Müller: Hvordan gør du det?

Hanne Reintoft: Jeg sætter stadig lys i vinduerne den 4. maj om aftenen, og jeg tager begge mine børnebørn med ud til frihedskæmpergravene i Mindelunden, fordi jeg synes, at de skal kende deres historie.

Jeg har også lært dem, at hvis ikke der havde været en modstandsbevægelse, havde vi måske slet ikke haft de forhold, som vi har i Danmark. I begyndelsen blev Danmark anset for tyskervenlig, men med modstandsbevægelsen blev vi godtaget af de allierede. Jeg forstod min far og dem, som mente, det var forfærdeligt, at vi bare overgav os til tyskerne, men jeg fordømmer ikke samarbejdspolitikken, fordi det havde været fuldstændig håbløst at kaste sig ud i en krig med værnemagten. Jeg synes, det var flovt, for samarbejdspolitikken blev kørt for langt ud, men jeg ser ikke ensidigt på den.

(Kilde Barn af besættelsen, fortalt til Michael Müller, udgivet på Gyldendal 2018. Læs den gerne. Den er super god)

Se andetsteds i bladet, hvordan vi fejrer d. 4.-5. maj her i sognene, og slut gerne op om arrangementerne.



Hanne Reintoft

REFLEKSIONER TIL PÅSKETIDEN

*Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
Thi frihed følger ære.*

Verset stammer efter sigende fra den svenske biskop Thomas af Strängnæs så langt tilbage som 1439. Det nordiske samarbejde var ved at gå op i limningen efter dronning Margrete den Førstes død i 1412.

Jeg har altid været betaget af denne sang til friheden fra en tid længe førend f. eks. Oscar Petersons stærke *Hymn to Freedom* blev skrevet, eller da Eddie Skoller fik os til at skråle med på *En enkelt sang om frihed*.

Sangen minder mig om, at længslen og behovet for frihed blev sået i menneskehjerner længe før vor tid, vel har været med os fra de allerførste dage.

Om friheden skriver biskop Thomas også:
*Bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden fly forfærdet.*

På søndag bliver vi mødt af følgende ord af vor Herres egen mund:
Sandheden skal gøre jer frie.

Tilhørerne svarer: Vi har aldrig være ufrie, hvordan kan du så sige: I skal blive frie?
Sådan går det vel, når man taler forbi hinanden, når man så at sige ikke taler samme sprog.
Og det var det, de faktisk gjorde, altså talte forbi hinanden, Jesus og hans tilhørere.
De havde i hvert fald forskellig opfattelse af hvad frihed er.

Den tidligere engelske ærkebiskop Rowan Williams sagde det på denne måde: Den dybeste frihed er ikke uafhængighed, men forbundethed.

Det kunne Martin Luther jo ikke have sagt bedre i sit skrift: Et kristenmenneskes frihed.

Friheden er jo ikke altid frihed til at gøre noget eller til som Pinocchio synger:
*Der er ingen bånd der binder mig,
og ingen holder på mig nej.
Før var jeg i slaveri,
men nu er det forbi.*

Selvfølgelig er friheden at være fri for noget, men hvis ikke friheden afløses af at være bundet til noget, da har Sartre ret i, at i hans gudløse univers er vi dømt til frihed, og dermed til en dyb angst. Friheden er med andre ord angstfremkaldende.

I Kristi forståelse af friheden er: Frihed fra alt undtagen bundetheden til ham, som værn mod alt, hvad der truer vor fred. I hans univers har han revet os ud af angstens garn. Han dømmer os ikke til angst, men til frimodighed.

Må I få en glædelig søndag, hvad enten I sidder på kirkebænken eller havebænken!

(Omarbejdet prædiken til 4. søndag efter påske)

Holger Lyngberg



GUDSTJENESTELISTE

MARTS - JUNI 2020

DATO	DAGENS NAVN	Brorstrup	Ravnkilde
8. marts	2. søndag i fasten	10.00 IBS	Ingen
15. marts	3. søndag i fasten	Ingen	10.30 HL
22. marts	Midfastesøndag	10.30 HL	Ingen
29. marts	Mariæ Bebudelsesdag	Ingen	10.30 HL
5. april	Palmesøndag	10.30 HL	9.00 HL
9. april	Skærtorsdag	19.30 HL	Ingen
10. april	Langfredag	Ingen	19.30 HL
12. april	Påskedag	9.00 HL	10.30 HL
13. april	2. påskedag	10.30 HL	Ingen
19. april	1. søndag efter påske	Ingen	10.30 Therese
26. april	2. søndag efter påske	10.00 Konfirmation HL	Ingen
3. maj	3. søndag efter påske	Ingen	10.00 Konfirmation HL
4. maj	Danmarks Befrielse	Kl. 19.30 Se omtale i bladet	Ingen
5. maj	Danmarks Befrielse	Ingen	8.45 - Morgensang i kirken Se omtale i bladet
8. maj	Bededag	10.30 HL	Ingen
10. maj	4. søndag efter påske	Ingen	10.30 HL
13. maj	Forårskoncert Se omtale i bladet	Ingen	19.30 HL Se omtale i bladet
17. maj	5. søndag efter påske	10.30 Therese	Ingen
21. maj	Kristi Himmelfartsdag	Ingen	10.30 HL
24. maj	6. søndag efter påske	10.30 HL	Ingen
31. maj	Pinsedag	10.30 HL	9.00 HL
1. juni	2. pinsedag	Ingen	10.30 HL
7. juni	Trinitatissøndag	11.00 i præstegårdshaven Se omtale i bladet	11.00 i præstegårdshaven Se omtale i bladet

HL: Holger Lyngberg har tjenesten**Therese:** Therese Strand Kudajewski har tjenesten**IBS:** Ingeborg B. Sebbelin (sognepræst i Skørping-Fræer)**Konfirmationer i 2021:**

Brorstrup den 25. april kl. 10.00

Ravnkilde den 2. maj kl. 10.00

Konfirmationer i 2022:

Brorstrup den 24. april kl. 10.00

Ravnkilde den 1. maj kl. 10.00

